

Kapelletjeswandeling (2014) wandeling van +/- 6 km

Moeilijk toegankelijk voor wandelwagens – stevig schoeisel vereist
- laarzen bij regenachtig weer

Vertrek aan Koninksemstraat 186 naar L richting Rutten en wandel de Koninksemstraat door totaan de GROTKAPEL Hoogveldstraat. Bid hier eventueel een eerste onze vader en 3 weesge-groetjes en kijk ook even binnen bij zorgboerderij “Hoge Dries”. Misschien zit er wel iemand op de bank aan de kapel die je wat uitleg geeft over deze kapel.

Kom even op je stappen terug en sla dan R aftussen huisnummer 256 en 258 is Bronsteeg. Je wandelt de beemden in tussen de weiden en langs de Jeker. Deze weg ga je tot op de T. Daar sla je L af (1km).

Blijf L volgen richting Rutten. Je wandelt op het fiets-/voetpad, dus even voorzichtig zijn. Steek de brug over en ga dan onmiddellijk L af, de bosweg op. Deze weg bewandel je tot aan de eerste afslag R. Deze weg is licht hellend en gaat over in betonweg. Aan de rode schuur ga je L af tot op de kruising. Hier ben je aan het 2^{de} kapelletje. (3km)



Een rustbank nodigt uit voor een korte pauze en natuurlijk bidden de tweede reeks van 3 Weesgegroeitjes en een Onze Vader.

Daarna ga je rechtdoor op de betonweg, deel van het fietsroutenetwerk. Aan je linkerzijde zie je aanplantingen die jaarlijks wisselen, bv aardbeien, maïs, bieten, Even verder aan je rechterzijde staan de appel- en perenbomen te pronken, laagstam. Opgepast: laat het fruit hangen, dit is het inkomen van de kweker.

Volg deze weg tot op de T en sla daar L af. Misschien een ideale plaats om rustig je lunchpakket te proeven en de nodige vitamientjes op te doen voor de rest van de wandeling. Na de rustpauze sla je dus L af en ga je tot aan de eerste afslag R (asfaltweg).

Volg R richting 116 van het fietsroutenetwerk. Op de T (5km) volg je L de verharde zandweg. Je bent de vloedgracht overgestoken.

Volg deze weg tot einde en sla R af. Je komt nu aan het 3^{de} kapelletje aan de Jeker (op +/- 6 km).

Achter de brug staat een bank. De kippen en kalkoenen, de pony en de ezel zijn rustig gezelschap. Gelieve ze niet te voederen. Ga verder tot aan de kerk en daar terug links tot huisnummer 186. Dit is het einde van de wandeling.

Deze wandeling werd gemaakt door de heemkring van Koninksem: KEUNSEM VRUGGER

Je kan ons vinden op: <http://koninksem.eu/>

Indien je ons wil steunen kan dat door lid te worden of een bedrag te storten op 068-8916168-52.